

Betreft: praktijkstop huisarts Marion Kemp
Linne, mei 2024



Beste mensen,

Meer dan 25 jaar geleden werkte ik voor het eerst als huisarts in Linne; een fijne dorpspraktijk, aan 'de gooeie kant van de Maas' 😊. Ik kreeg al snel het gevoel; 'Hier wil ik wel blijven'. De patiënten en de fijne samenwerking met het team hebben me destijds doen besluiten te solliciteren.

Ik schreef dokter van Helden een brief met de strekking, u kunt best nú al met pensioen, de opvolger is er al. Zijn vrouw had hier wel oren naar, hijzelf uiteindelijk ook. Dokter van Helden ging met pensioen en maakte zo de weg voor mij vrij. Aansluitend werkte ik 20 jaar in goede verstandhouding samen met Adri Schilderman, inmiddels ook met pensioen. Zij genieten nog steeds met volle teugen.

Met pijn in het hart heb ik besloten dat het huidige praktijkhouderschap op dit moment te veel van mij vraagt en ik een stapje terug doe.

Per 1 juli 2024 draag ik mijn praktijk over aan Marie-Jose' Martens. Ik ben ervan overtuigd dat ook zij, haar collega-huisartsen en het team hun uiterste best voor u blijven doen.

Het is geen besluit dat luchthartig genomen is. Jarenlang heb ik met veel plezier en voldoening gewerkt in Linne. De praktijk, en alles wat daarbij hoort, was een groot deel van mijn leven.

Het delen van de gezondheidsvragen met mijn patiënten is een ervaring die ik voor altijd zal koesteren. Samen hebben we vreugdevolle en verdrietige momenten meegemaakt. We hebben voor uitdagingen gestaan, altijd met het doel om gezondheid en welzijn te bevorderen. Uw/jouw samenwerking, openheid en loyaliteit hebben deze praktijk voor mij tot een bijzondere en warme plek gemaakt.

Ik heb het als een voorrecht beschouwd om al die jaren uw/jouw huisarts te mogen zijn en ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik heb mogen ontvangen.

Ik kijk dan ook terug op een mooie tijd met patiënten en collega's, ik zal het zeker gaan missen.

Mijn stethoscoop hang ik nog niet aan de wilgen. De komende jaren zal ik als waarnemer werken in praktijken op afstand en op de Huisartsenpost.

Ik wens een ieder alle geluk en goeds voor de toekomst.

Met hartelijke groet,
Nog even uw/jouw huisarts,
Marion C.S. Kemp

Een afscheidscadeautje is niet nodig. Mocht u toch iets willen geven; een briefje in de bus met daarop tips voor het luisteren naar een lied/muziekstuk, het kijken van een film en/of het lezen van een boek dat indruk heeft gemaakt of leesplezier heeft opgeleverd, zou ik appreciëren.